



# Wetenschappelijke 'bewijsvoering' over NDE's ontoereikend

Raymond Saerens

De nabij-de-doodervaring en diverse aanverwante fenomenen die het onderwerp uitmaken van de studie en begeleiding door onze verenigingen, worden door de seculiere en wetenschappelijke wereld in groeiende mate serieus genomen. De vele getuigenissen, waarvan de conventionele wetenschapper overigens zegt dat ze 'anekdotisch' zijn, vormen door hun kwantiteit en kwalitatieve aspecten een niet te verontachtzamen fenomeen. De veelheid aan *veridieke* (= waarheidsgetrouwe) verhalen (zie de boeken van Titus Rivas, Annie Dirven en Rudolf Smit 'Wat een stervend brein niet kan' en 'The Self does not Die') verplicht de ware scepticus deze ervaringen ernstig te nemen.

## Het gevecht van sceptici met de actuele werkelijkheid

Trouwens, menig hardleerse scepticus werd persoonlijk en bij verrassing geconfronteerd met en ondergedompeld in deze ervaring waardoor zijn visie volledig overhoop werd gehaald. Het ontbreken van een klassiek wetenschappelijk bewijs betekent niet dat NDE's onwerkelijk zijn. Het is duidelijk geworden dat de huidige wetenschappelijke methodiek van bewijsvoering ontoereikend is. Zij heeft haar beperktheid en wordt uitgebreid en verrijkt met een nieuwe wetenschappelijke attitude. Dat is een inzicht dat zich bij het tweejaarlijkse congres in Aken heel duidelijk profileert en dat door de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen wordt gestaafd.

Mensen zijn spirituele wezens in een materiële omgeving. De natuur, ja het hele universum, heeft bewustzijn als 'grondstof' zoals ook uit de kwantum fysica blijkt. De kwantumfysica verklaart de NDE niet maar geeft wel een kader waarin dergelijke fenomenen een plaats krijgen. Oude inzichten van culturen uit een ver verleden worden bevestigd door hedendaagse ontdekkingen en theorieën. Het is tijd om naar de boodschappen te kijken.

Zo heeft, om geloofwaardig te blijven in een materialistisch monisme, de christelijke religie midden vorige eeuw belangrijke evangelische feiten overboord gegooid en herleid tot 'symboliek'. Immers: het elektrisch licht en een radio gebruiken, dat strookt niet met de wonderen van het evangelie. Zo kon ze mee met de wetenschappelijke arrogantie en kreeg ze nog enige erkenning. De wonderen uit het evangelie moeten symbolisch worden geïnterpreteerd; ze worden niet echt plaats. Wonderen kunnen niet plaatsvinden in een materiële, seculiere, wetenschappelijke wereld. Dat kan toch niet!

## Niet te geloven, wel te begrijpen

De vaststellingen in de fysica van vandaag zijn even onmogelijk. Het kan niet dat een (atomair) deeltje op twee plaatsen tegelijk is, dat deeltjes uit het 'niets' verschijnen. Het is toch onmogelijk dat een elektron van de ene energiebaan naar een andere overspringt zonder zich ooit ergens tussen de twee te bevinden en zonder dat er ook maar een fractie tijd verloopt. Tijd is toch onafhankelijk en loopt toch voor ieder-

een op dezelfde manier? U gaat me toch niet zeggen dat een uur voor u langer duurt dan voor mij? Of dat een minuut op Aarde korter is dan een minuut op een veel grotere planeet? Och is dit de aard van onze werkelijkheid. U hoeft het niet te geloven; het heeft niets met 'geloven' te maken! Het is gewoon zo. 'Niet te geloven, wel te begrijpen' is de titel van een boeiend boek van Gabriël Spileers waarin hij diep ingaat op deze materie. Een uitgebreide samenvatting van dit prachtige boek verscheen in nummer 25 van ons Vlaamse magazine 'Lichtbode', blz. 18-22. Zie ook op onze website: [www.bijnadoodervaring.be](http://www.bijnadoodervaring.be).)

## Het probleem met de engelen

Een ander zo goed als afgeschreven fenomeen zijn de engelen. Engelen spelen nochtans een belangrijke rol in de geschriften van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Zo geeft de joodse Talmoed een belangrijke plaats aan de engelen in de spirituele wereld. In de christelijke Bijbel treden engelen op als boodschapper zoals de boodschap aan Maria, de verwittiging van dreigend gevaar met het advies naar Egypte te vluchten, de aanwezigheid bij het graf van Christus, enz. Ook in de Koran is er sprake van diverse engelen. De engel Djiebrïel onderhoudt zich met Mohammed. Zij worden beschreven als 'boodschappers van Allah'. Het is niet verwonderlijk dat NDE-ers tijdens hun ervaring regelmatig in contact komen en geleid worden door 'lichtwezens' die door vele NDE-ers worden ervaren als engelen.

In één van zijn boeken ('Helderziendheid in ruimte en tijd') beschrijft de Nederlandse paragnost Gijsbert van der Zeeuw het overlijden van een vrouw zoals hij dat beleeft tijdens een buitenlichamelijke ervaring. Hij zag '... drie wezens, een aan iedere zijde van het bed, terwijl de derde half zwevend boven het bed enige passen verrichte over de stervende. Het was alsof men de vrouw losmaakte van haar stoffelijk kled...'.

Het bestaan van een geestelijke, spirituele realiteit is in overeenstemming met de inzichten van de wetenschap als men het aandurft de stoffelijkheid als enige werkelijkheid even opzij te schuiven. De bijdrage van prof. dr.-ing. Otte op het congres in Aken (zie verslag op blz. 24) gaat in die richting. Toch probeert hij met wiskunde de geestelijke fenomenen te beschrijven;



transpersoonlijk psycholoog Ken Wilber doet dat door de ervaring zèlf als bron van kennis te accepteren.

#### Essentie

Vaak wordt gezegd dat 'er nog nooit iemand is teruggekomen'. Mijn antwoord is dan steevast: 'Toch wel: de NDE-ers.' Mensen komen na een NDE heel vaak met een opdracht of een boodschap terug. Ook mensen die een BLE (buitenlichamelijke ervaring) beleven, zijn overtuigd van een andere werkelijkheid, van een bewustzijn dat het lichaam ontstijgt.

Het ontkennen of negeren van deze werkelijkheid verhindert en vertraagt onze menselijke evolutie. Het is een verarming die velen niet aanvaarden. Het antwoord is een groeiende belangstelling om zich een volwaardige spirituele beleving eigen te maken. De wetenschap hanteert bij haar verklaringsmodellen het zogenaamde 'Ockham's scheermes': de eenvoudigste verklaring is de meest aangewezen. Welnu, voor mij is het duidelijk dat de eenvoudigste verklaring voor alle fenomenen zoals de NDE, buitenlichamelijke ervaringen, engelen, paranormale fenomenen en zelfs kwantumgedrag, dat er een hogere werkelijkheid bestaat buiten de stoffelijke, dat wij daar als geestelijke entiteiten deel van uitmaken en dat wij met ons bewustzijn als eigenschap van ons (de geest) deze werkelijkhe(i)d(en) kunnen beleven. Véeel eenvoudiger dan het steeds weer aangedragen argument 'zuurstoftekort'.

Met de zomer en herfst vóór ons wens ik eenieder van u veel (geestelijke) zuurstof toe! ●